

OFFICIEREN-SOCIETEIT DER AFDEELING DIENSDOENDE SCHUTTERIJ TE ROTTERDAM

Een enkele keer komt er weer zo'n stuk tevoorschijn. Nominaal f 50,— en getekend in 1855. Het aandeel, of liever gezegd de renteloze obligatie gaat over een hoofdsom van f 30.000,— voor de bouw van een eigen sociëteitsgebouw. De stukken waren aflosbaar “naarmate de geldelijke toestand der Societeit toelaat”. De afgeloste stukken werden bij inlevering vervangen door een renversaal “als bewijs van voortdurende deelgerechtigdheid”. Hoe het financieel verder met de Societeit gelopen is kan je niet inde boeken terugvinden.



Het gebouw werd geplaatst op een terrein bij het Park. Voorheen stond hier het woonhuis van de heer Jan Valckenier hetwelk door de officieren als trefpunt werd gebruikt van 1852 tot 1857. Toen werd op deze plaats het nieuwe ronde sociëteitsgebouw neergezet. Het was het bekroonde ontwerp van de Rotterdamse timmerman-architect J.F. Metzelaar. Behalve het gezellig onder elkaar zijn voor de officieren werd het gebouw ook frequent gebruikt door de schutterij muzikanten voor openbare uitvoeringen. Maar behoudens muziek maken kende de schutterij ook zijn plicht.



De Officiëren-Societeit in het Park in 1862.

Van rond de 1340 bestond er een schutterij in Rotterdam. Dit alles ter bescherming van stad en bevolking of ten dienste destijds van de Heren van het gebied (z.g. Herendiensten). Maar in de laatste jaren van haar bestaan ook om de havens af te sluiten bij stakingen om stakers te beletten daar te komen. De laatste keer was in 1903.

Niet alleen de schutterij was daarmee actief, ook mariniers werden ingezet. Maar in 1901 met de Landweer wet van 24 juni kwam het einde in zicht voor de vele in Nederland toen nog bestaande schutterijen. Er werd bepaald dat de schutterijen per uiterlijk 1 augustus 1907 in het gehele land opgeheven dienden te zijn.

Rotterdam heeft zijn schutterij dan ook per 1 augustus 1907 opgeheven. Het gebouw van de Officieren-Sociëteit der Afdeeling Dienstdoende Schutterij heeft nog gestaan tot 1912. Er werd toen een nieuw gebouw neergezet waarin later het Casino de Paris gevestigd was (is?).

De Officieren Sociëteit werd niet opgeheven gezien een annonce in mijn bezit, getekend maart 1917. Daar schrijft de secretaris-penningmeester Mr. Jacq. Dutilh namens het Bestuur van de Vereeniging tot Behartiging van Sociëteitsbelangen in Rotterdam. Zij zal dus wel zijn doorgedaan onder andere vlag. Of de stukken ooit zijn afbetaald is mij eveneens onbekend.

Uit het boek *De Mannetjes Putters* door Herman Romer.

Peter Baas

Uit. V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 4 van augustus 2006, blz. 5 en 6